



PRASNE

प्रतिनिधि आर्य सभा नेइदरलान्त

**Stichting Pratinidhi Arya Sabha Nederland
Dutch Aryan Federation**

Standpunt van de Federatie PRASNE inzake fraudeleuze handelingen in naam van de Vēdische Sanātana Dharma

Dankzij presentator Alberto Stegeman van SBS6 heeft een groot publiek, inclusief een overweldigende meerderheid van de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, kennisgenomen van de afkeurenswaardige praktijken die in naam van de Vēdische Sanātana Dharma worden uitgeoefend. Lof en onze bijzondere dank ook aan het slachtoffer die deze opleuchtpraktijken heeft gemeld bij onderzoeksjournalist Stegeman.

Federatie PRASNE is zich ervan bewust dat er binnen en buiten het hindoeïsme vele stromingen bestaan die dit soort opleuchtpraktijken toestaan en zelfs bevorderen. De wereldwijde Ārya Samāj organisatie die de zuivere Vēdische Sanātana Dharma belijdt, en waar de federatie PRASNE onderdeel van is, strijdt al eeuwenlang tegen dergelijke onoorbare praktijken waarmee misbruik wordt gemaakt van goedgevolgde mensen die vaak ook minder geletterd zijn.

De in het tv-programma aan de kaak gestelde bedrieglijke praktijken staan haaks op de leerstellingen van de Vēdische Sanātana Dharma. Dit is dan ook één van de redenen waarom de Ārya Samāj al in 1875 AD in Mumbai (India) werd opgericht. Deze internationale organisatie heeft nog altijd ten doel om enerzijds de kennis van de Vēdische Sanātana Dharma en de daarin verweven menswaardige normen en waarden toegankelijk te maken voor eenieder en anderzijds om deze kennis zelf als Samāj actief uit te dragen naar alle lagen van de samenleving.

Het loslaten van de menswaardige, Vēdische levenswijze en daarmee ook de originele (Vēdische) Sanātana Dharma heeft veel Hindoes op het verkeerde been gezet, vooral door de vervanging van de leer van de eeuwenoude Vēda's door diverse geschiedkundige boeken en zelf bedachte mythes en sprookjes. Deze jammerlijke afdwaling van de Vēda's is de onderliggende oorzaak van het ontstaan van allerlei wildgroei, waartoe de hiervoor bedoelde misstanden ook moeten worden gerekend. Hierna geven wij enkele voorbeelden van praktijken die onder het mom van religie, godsdienst of vanuit andere overtuigingen, vandaag de dag nog worden gebezigd en waar de Ārya Samāj faliekant op tegen is:

- Bij overlijden moet een dure, gewichtige "pudja" (ritueel) worden uitgevoerd. Om de urgentie daarvan te benadrukken wordt de nabestaanden voorgehouden dat er nog vijf andere familieleden spoedig zullen sterven als de rituele handelingen niet snel worden verricht.
- Misbruik van de astrologische wetenschap; een voorbeeld daarvan is waarzeggerij doormiddel van handlezen.
- "Graha pudja": u wordt wijsgemaakt dat u onder een verkeerd gesternte bent geboren. Of dat uw misstappen in het vorige leven moeten worden hersteld, wederom door middel van kostbare pudja's.
- Het ontnemen van fundamentele rechten van weduwen. Een weduwe mag bijvoorbeeld niet in de nabijheid komen van een bruid en/of bruidegom omdat zij het paar en hun familie ongeluk brengt. Ook de onjuiste gedachte dat vrouwen onrein zouden zijn, maakt dat zij uitgesloten wordt van bepaalde religieuze handelingen.

- Instandhouding van het kastenstelsel: onze Veda's kennen absoluut geen kastenstelsel maar het zogenoemde "Varna stelsel". Dit Varna stelsel is in feite een beroepsindeling gebaseerd op kennis, kunde, vaardigheden en gedrag van het individu. Het is dus geen stelsel om mensen hoger of lager in de maatschappij te plaatsen, maar is later helaas misbruikt en ontaard in een kastenstelsel waarbij de status (aanzien, prestige) van het individu reeds bij de geboorte wordt bepaald door de maatschappelijke status van de ouders.

Zo zijn er nog vele andere praktijken die tegen de Vēdische leer ingaan.

De federatie PRASNE roept eenieder op om waakzaam te zijn en niet blindelings beweringen van personen die zich als genezend medium presenteren of zich op andere wijze als verlosser van uw problemen voordoen als waarheid aan te nemen. De eigen kritische zin is hierbij van groot belang. De Vēda's verkondigen niet voor niets: "geloof niet, maar onderzoek de wetenschappelijke achtergrond ervan". Zelf ook kennis opdoen, onder meer uit boeken zoals de Veda's en Satyarth Prakash kan u daarbij behulpzaam zijn. Federatie PRASNE heeft ook een aantal boeken met nuttige Vedische kennis in het Nederlands gepubliceerd waar u kennis van kunt nemen.

Dreigt u, of uw dierbaren, onverhoopt zelf slachtoffer te worden, benader dan zonder aarzelen de juiste officiële hulpverleningsinstanties.

PRASNE, als overkoepelende organisatie, staat te allen tijde open voor suggesties en meldingen van misstanden en wandaden van personen die zich als pandit voordoen. Wij zijn ook steeds bereid om uw vragen te beantwoorden of hulp te bieden.

Rotterdam, 23 november 2021

Het bestuur van de overkoepelende organisatie, federatie PRASNE.



PRASNE

प्रतिनिधि आर्य सभा नेइदरलान्त

**Stichting Pratinidhi Arya Sabha Nederland
Dutch Aryan Federation**

Position of the PRASNE Federation on fraudulent acts in the name of the Vēdic Sanātana Dharma

Thanks to SBS6 presenter Alberto Stegeman, a large audience, including an overwhelming majority of the Hindustani community in the Netherlands, has become aware of the objectionable practices in the name of the Vēdic Sanātana Dharma. Our special thanks also to the victim who reported these scams to investigative journalist Stegeman.

Federation PRASNE is aware that many religious streams and groups, inside and outside Hinduism, allow and even promote such scams. The worldwide Ārya Samāj organization that avows the pure Vēdic Sanātana Dharma, and of which the PRASNE federation is a part, has been fighting for decades against such improper practices that take advantage of gullible people who are at the same time not very educated.

The deceptive practices exposed in the TV program are in conflict with the teachings of the Vēdic Sanātana Dharma. This is one of the reasons why the Ārya Samāj was founded in Mumbai (India) in 1875 AD. The aim of this international organization is twofold, on one hand to make the knowledge of the Vēdic Sanātana Dharma and its interwoven humane norms and values accessible to everyone and, on the other hand to actively propagate this knowledge as Samāj to all layers of the society.

The abandonment of the humane Vēdic way of life and its original (Vēdic) Sanātana Dharma teachings has put many Hindus on the wrong track, especially due to the replacement of the teachings of the ancient Vēdas by various interpolated text books and self-invented myths and fables. This pitiful deviation of the Vēdas is the underlying root cause of the emergence of all kinds of misunderstandings, including the aforementioned abuses.

Below we give some examples of practices that are still practiced today under the guise of religion, or other beliefs for which the Ārya Samāj is firmly against:

- Upon death, an expensive, momentous “pudja” (ritual) must be performed. To affirm its urgency, the next of kin is told that five other family members will soon die if the ritual acts are not performed quickly.
- Abuse of astrological science; an example is prophesying through horoscopes.
- “Graha pudja”: you are being led to believe that you were born under a malefic star. Or that your past life malefic deeds must be corrected, again by means of costly pujas.
- Depriving widows of basic rights. For example, a widow should not come near a bride and/or groom because she brings bad luck to the couple and their family. Also the incorrect believe that woman are unclean causes that they are excluded from some rituals.
- Preservation of the caste system: Vedas make no mention of caste system but only the so-called “Varna system”. This Varna system is in fact a professional division based on knowledge, skills, and behavior of the individual. It was therefore not a system for placing people higher or lower in society. It was, however, unfortunately misused by degenerating it into a caste system in which

- the status (respect, prestige) of the individual was already determined at birth by the social status of the parents.

There are many other practices that go against the Vēdic teachings.

The PRASNE federation calls on everyone to be vigilant and not blindly accept the claims made by individuals who present themselves as healing mediums, or who in any other way pose as saviors of your problems. Your own critical sense is of great importance here. It is not for nothing that the Vēdas proclaim, "Do not believe, but examine its scientific background." So by gaining knowledge yourself from original books such as the Vedas or Satyarth Prakash can help you to know the truth. Federation PRASNE has also published a number of books with Vedic knowledge written in Dutch which you can also read. In the unlikely event you or your dear ones may become a victim, please approach the appropriate official welfare organizations.

PRASNE, as an umbrella organization, is at all times open to suggestions and reports of abuses and misdeeds by persons posing as fake pandits. PRASNE is also always willing to answer your questions or offer assistance.

Rotterdam, November 23, 2021

The board of the umbrella organization, federation PRASNE.